

En lille beretning fra en af de små trolde der trodsede strabadserne i Wild West. 21-05-2023.

Ankom i goooooood tid kl. 17,30 og håbede at jeg kunne få mad og sove lidt (det blev ikke så meget i den forrige nat) men maden kom først kl. 19,45 og så god tid til at tygge en kam steg der i hvert fald IKKE havde fået for lidt, samt lidt salat og gennem stegte kartofler.

Så kaldte sengen, jeg var jo kommet først så jeg okkuperede den eneste sofa der var i rummet, og den passede lige til mig, op med soveposen og så lukke øjnene, men for HE..... hvor fok skulle snakke i sove lokalet og åbne og lukke tasker , så lige faldet i søvn ja så skulle Brian starte sin amerikanerbil og så fyre den af for at glæde alle de små pigebørn der var på efterskolen så det blev ikke til mere end 1,5 time søvn så var folk på tæerne igen. Kl. 1,25 var der samling af de barske der gerne ville fotograferes til arkivet.

Dem der skulle afsted på den lange fik et forspring på 10 min (114 M/K) sejt så mange ville deltage.

Kl. 2 var det os på nr. 2 turen. Det rislede ned af ryggen stor spænding, afsted alle mand de fleste kom med på toget til post 1. men så kom post 2 og her var vi mange der brugte 20 min for at finde den en lille bakke hvor den stod på bagsiden så lige bagdelen af Svend-Erik og Susanne og fik et hint "om bag bakkekammen", men da jeg kom ud fra krattet så var der tomt, på nær to dem fulgtes jeg med til lige før post 5 ude i et åbent område, her fandt jeg så ud af at min sportident var væk. SHIT

hvad så? fugleflugt linjen hjem igen var kun 20 cm. På et 20,000 kort så lige 4,4 km hjem og låne en brik og så forfra igen nu kendte jeg jo vejen.

Post 5 her hentede jeg et par fra Ålborg og så så lige et strejf af Svend-Erik og Susanne. Post 7 det var vist som et grønt område men der var grønt til venstre og til højre var der hede med tuer mm. fik opfang på et vejknæk sammen med to fra Ålborg. Hu Hej hvor det gik afsted mod post 8 men her slap heldet vist op pludseligt så var vi 40-50 løbere der ledte efter en lille høj, ikke forgæves men det tog da alligevel 43 min for et stræk på ca. 500 meter, det var begyndt at lysne så det hjalp på humøret, post 9 samme længde stræk som 8 bare kun 12 min !!!

Post 10 her valgte jeg at tage det sikre vejvalg og følge stierne rundt ca. 1 km men kun 15 min så nu går det igen.

Lige før post 11 møder jeg igen Susanne og Svend -Erik samt 3 andre vi følges så lidt ad til post 12 ved 13 var der vand jubii kunne patte en død vandrotte under tæerne på det tidspunkt jeg havde nu løbet i 4,32 timer og fik krampe for hver 200 meter (svækling)

Post 14 jeg fulgte et sikkert spor troede jeg det endte nede ved stranden så jeg fulgte stranden og kravlede opad den stejle skrænt blot for at opdage at jeg var kommet alt for tidligt op 19 min for sølle 500 meter øv. Post 15 det så ud som et let stræk ca. 2,5 km. I linje men det blev noget længere ad den sikre rute jeg fulgte det endte med at det trak 48 min for de sølle 2,5 km. (det blev til 3,5 km) Posten var et grøfteknæk , men der var sgu flere

små grøfter (blot 200 meter fra) dem skulle jeg lige tjekke først om det nu skulle være der posten havde sneget sig hen.

Så var det sikkert vejvalg hele vejen til 16 og 17 , men moralen slap op på vej til 18 !! det måtte da være nemmere liiiiige at smutte igennem der og så holde retningen, men nej 14 min om 600 meter øv møder igen Svend – Erik og Susanne og afsted igen fulgte nok den længste omvej , endte i en masse moser og efter en masse masen ud på vejen og 600 meter ned af asfaltvejen, nu kan det ikke gå galt , men målebåndet knækkede så jeg gik ind i skoven alt for tidligt (måske håbede jeg at jeg var der allerede), men nej rodede lidt rundt og fandt den efter 28 min en punkt høj / bakke med en større bakke foran så man ikke kunne se den jeg skulle have så i "fuld fart" hjemad slut tid på 6,51 timer vel OK når man lige tager de 8 km fra som den tur frem og tilbage den kostede mig, jeg var først ved post 5 efter 2,31 timer så de første 4 km brugte jeg 2,31 time på Hmmmmmm der er plads til forbedringer.

Tak for en god oplevelse til arrangørerne af Wild West , det er altid en fornøjelse at deltage og opleve naturen den vågner sådan en morgen og se rævemor med et par hvalpe og se og høre alle pipperne der synger morgen sang. Har du ikke prøvet Wild West så er du gået glip af noget. Og igen et løb hvor de Barske stillede med et stort hold SEJT

Så et af højdepunkterne mad og bad, super, jeg havde lige regnet med at jeg skulle sove et par timer inden turen hjem, men der skulle ryddes op og meget mere så hjemad, og hver halve time ind og strække ud.